

# Loflied naar psalm 146

Voor gemengd koor met vierstemmige mannenpartij

Tekst: Jannette Koelewijn - Koning

Muziek: Koos Tillema

1. Ik wil zing - en al mijn da - gen, want de Hoe - der van mijn ziel  
2. Za - lig zij die zijn ge - ble - ven; God mag lo - ven met zijn stem,  
3. 't Is de Heer van al - le he - ren; aan Wie ik mijn lof - lied wijd.

5

heeft mij keer op keer ge - dra - gen als ik strui - kel - de of viel.  
Za - lig wie er zijn ge - ble - ven bij 't be - trouw - baar woord van Hem,  
Hij Die eeu - wig blijft re - ge - ren, voert Zijn volk in heer - lijk heid.

9

T1 Ik wil zing - en al mijn da - gen; Ik wil zing - en al mijn da - gen;  
T2 Za - lig zij die zijn ge - ble - ven; Za - lig zij die zijn ge - ble - ven  
't Is de Heer van al - le he - ren; 't Is de Heer van al - le he - ren;

B1 *c.f.*  
B2

13

Hij de Hoe - der van mijn ziel; Hij de hoe - der van mijn ziel;  
 bij 't be - trouw - ba - re woord van Hem; bij 't be - trouw - ba - re woord van Hem;  
 aan Wie ik mijn lof - lied wijd; aan Wie ik mijn lof - lied wijd;

17

In ver - driet - en zorg en pijn, wil Hij steeds mijn Troos - ter zijn.  
 Ik wil zing - en voor mijn Heer, met de Zij - nen Hem ter eer!  
 Op Zijn tijd brengt Hij ook mij bij Hem thuis vah zon - den vrij!

S  
A  
T  
B